



Reisverslag Bosnië

Augustus, 2023

Stichting Mara Groningen

Introductie

Op 23 augustus zijn we onze Bosnië reis van 2023 begonnen. We hebben samengewerkt met de organisatie Charity Bosnian Kids, en zijn een week in en rondom Sarajevo bezig geweest met verschillende projecten.

Project 1

De eerste dag zijn wij naar een basisschool gereden, 20 minuutjes rijden van het centrum. Bij aankomst werden we openlijk ontvangen door de tolk en de directeur van de school. We hadden voor de school verschillende sportartikelen aangeschaft, dit waren hoepels, yogamatten, volleyballen, basketballen, handballen en voetballen. Aansluitend hebben we een sportdag georganiseerd in de gymzaal met 25 enthousiaste kinderen uit de buurt die het minder goed hebben. We hebben verschillende spellen met ze gespeeld en het was super dankbaar om te zien hoe blij de kinderen hiervan werden.

Na de sportactiviteiten kwam het busje aan vanuit de groothandel met de goederen voor de voedselpakketten. Met deze voedselpakketten hebben we 25 gezinnen een hart onder de riem kunnen steken. We hebben ervoor gekozen om minder maar grotere pakketten samen te stellen zodat we de gezinnen op langere termijn kunnen helpen.

Bij een aantal gezinnen was het voor de ouders niet mogelijk om naar school te komen om de voedselpakketten op te halen, omdat ze moesten werken of om medische redenen niet naar school konden komen. Gelukkig konden wij helpen door mee te lopen of een ritje met de auto te maken om te zorgen dat de pakketten toch bij alle gezinnen kwamen die het nodig hadden. Het was mooi om te ervaren hoe blij de mensen werden als ze de voedselpakketten zagen. De pakketten zullen hen aankomende weken erg veel steun bieden.

Nadat de pakketten waren uitgedeeld, werden we uitgenodigd door de directeur om koffie te drinken op zijn kantoor. Hier spraken we met hem over de complexe situatie die zich in Bosnië afspeelde tijdens en na de oorlog en hoe hij en zijn collega's zich inzetten voor de lokale bevolking. Hij kon ons vertellen over families die momenteel in een lastige situatie zitten wegens bijvoorbeeld ziekte en hoe wij hen persoonlijke steun kunnen bieden.

Later zijn we bij 3 lokale families langs geweest. Met behulp van onze tolk spraken we met de families over hun situatie en welke bijdrage wij zouden kunnen leveren. Er kwam vooral naar voren dat er grote vraag is naar schoolspullen en medicijnen. Verder waren de gezinnen heel bescheiden en gaven ze aan dat ze alle mogelijke hulp heel erg waarderen.

Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we een lijstje samengesteld met de benodigde producten. We hebben met name schoolspullen gekocht, maar ook wat sportartikelen en schoenen. Ook hebben we een vader die ziek is kunnen voorzien met een voorraad medicijn voor 3 maanden. Verder hebben we nog wat speelgoed voor de jongste kinderen gekocht. Het was erg dankbaar om te zien hoe blij wij deze mensen konden maken!

Project 2

Voor het volgende project zijn we met de directeur en een nieuwe tolk verder landinwaarts gereden. We gingen naar het dorp waar de directeur is opgegroeid. We zijn langs geweest bij een gezin waarbij er bliksem was ingeslagen in hun stal afgelopen jaar. Hierdoor was er brand ontstaan en hebben 20 schapen, 7 koeien en 2 kalfjes het helaas niet overleefd. Hierdoor viel een groot deel van hun vaste inkomen weg. We zijn met het gezin naar de schapenhouder gegaan die naast hen woont. We hebben hier 3 schapen gekocht, zodat er weer een vast inkomen kan worden gerealiseerd door middel van het verkopen van wol en de melk. Na het bezoekje bij de schapenhouder, kregen we nog een drankje aangeboden en mochten we het water proeven dat direct uit de smeltrivier kwam.

We vroegen de tolk en de directeur of we nog bouwmaterialen of andere spullen voor het gezin konden kopen. Hieruit bleek dat er behoefte was aan drinkbakken en voer voor de koeien die ze na de brand hadden kunnen aanschaffen. Naast dit gezin woonde er in de omgeving ook een alleenstaande oude vrouw van 80. We kwamen daar langs en werden meteen met open armen ontvangen. Dit was een heel bijzonder gebaar, de vrouw geeft liever alles weg om anderen gelukkig te zien dan er zelf gebruik van te maken. Ze vertelde dat haar man 30 jaar geleden was overleden en haar kinderen niet in de buurt woonden. Hierdoor is ze bijna altijd alleen. Deze vrouw krijgt 50 euro per maand waar ze van moet leven. Tijdens het gesprek vertelde onze tolk dat toen de vrouw hoorde van de familie waarvan de stal was afgebrand dat ze haar 50 euro aan hen heeft uitgegeven om ze te steunen. De tranen sprongen ons toen bijna in de ogen en we hebben haar kunnen helpen met een maandinkomen. Haar verhaal maakte ook veel indruk op de directeur en de tolk die haar ook nog wat gaven om financieel te steunen. Na veel complimenten en gelukswensen was het helaas tijd om weer door te gaan. Zwijgend zaten we in de auto terug en beseften we wat voor een bijzondere vrouw we hadden ontmoet.

Slotwoord

Deze reis hebben we de gezinnen kunnen steunen met voedselpakketten, medicatie en andere persoonlijke hulp. De basisschool heeft ons heel erg geholpen met deze contacten, dus we wilden ook graag wat betekenen voor de school. De directeur en de tolk gaven aan dat er voor de nieuwe lokalen televisieschermen nodig waren. Deze hebben we bij een lokale elektronica winkel aangeschaft. Na het overhandigen van de tv's werden we getrakteerd door de tolk op een lunch bij een lokaal restaurant. Hij vertelde ons allemaal verhalen over hoe hij de oorlog meegemaakt heeft als jongen van onze leeftijd.

We hebben het meest samengewerkt met de organisatie Charity Bosnian Kids, zij hebben ons veel lokale contacten kunnen geven en erg geholpen met de voorbereiding van onze reis. Het was een erg bijzondere ervaring en we zijn erg dankbaar dat we dit hebben mee mogen maken. We willen tot slot al onze doneren heel erg bedanken dit mede mogelijk te maken.

Foto's

