

Reisverslag Mara Delft 2020

Lesbos – Griekenland

Wij vertrokken 10 februari naar het Griekse eiland Lesbos. Wij hadden mee:

- 50 tweedehands laptops die aan geschillende organisaties en personen zijn gedoneerd.
- Voetbal tenues voor 29 vluchtelingen (+ extra spullen voor 11 anderen) om het sportprogramma Socrates van Together For Better Days te steunen
- EHBO-kits voor 3 personen die 24/7 omgeroepen kunnen worden voor ongevallen
- 120 gitaren die zijn gedoneerd aan Connect By Music.

De focus van dit transport lag vooral op het steunen van NGO's (non-governmental organisations), die daar actief zijn, én op actief de vluchtelingen daar helpen door een deel van het kamp met hun schoon te maken en een ongeregistreerd school te voorzien van schoolspullen.

Dinsdag 11 februari hadden wij de organisators van het programma Socrates, die vluchtelingen van leeftijden 17-21 voetbaltraining geven, ontmoet en hebben wij hun geholpen met het geven van de trainingen. Dezelfde dag hebben wij de namen van alle vluchtelingen die meedoen aan dit programma achterop voetbalshirts laten bedrukken. In de avond zijn wij naar Home For All, een plek waar vluchtelingen gratis mogen eten en waar zij zich thuis mogen voelen, gegaan om daar de liefste mensen ooit te ontmoeten die al onze spullen in hun loods hebben bewaard.

Woensdag 12 februari gingen wij voor het eerst naar het grootste vluchtelingenkamp van Europa, Kamp Moria. De situatie daar is niet in enkele woorden te beschrijven. Daar hebben wij een 19-jarige jongen ontmoet die verantwoordelijk is voor een ongeregistreerde school in de 'jungle' van Moria, waar Engels lessen worden gegeven. Er zitten meer dan 1200 mensen op dat schooltje van alle leeftijden. Met deze jongen hebben wij afgesproken om hem te voorzien van schoolspullen voor zijn leerlingen en voor hemzelf voor het geven van lessen. Verder zijn wij langs gegaan bij het kantoor van Together For Better Days om daar het bestuur te ontmoeten. In de avond hebben wij de sporttassen voor Socrates samengesteld zodat wij alvast waren voorbereid op de grote dag erna.

Donderdag 13 februari zijn wij weer bezig geweest met onze steun voor het Socrates-programma. Wij hebben voetbalmaterialen (trainingspak, schoenen, voetbaltenue, trainingsmaterialen) gedoneerd voor 29 jonge vluchtelingen (+ extra tenues voor toekomstige deelnemers aan hun programma). Hun vreugde was onbeschrijfbaar. Later zijn wij in de middag langs bij het andere vluchtelingenkamp in Kara Tepe en bij Happy Caravan, een Utopia voor vluchtelingen, gegaan. Wij hebben deze dag afgesloten met het opnieuw bezoeken van het ongeregistreerde schooltje in Kamp Moria. Daar hebben wij schoolspullen gedoneerd voor de leraren en leerlingen. Aan de 19-jarige organisator van het schooltje hebben wij ook een laptop gegeven zodat de registratie en lessen beter op orde gesteld kunnen worden.

Vrijdag 14 februari zijn resterende 49 laptops rondgebracht naar alle NGO's en individuen. Er zijn 20 laptops naar het STEAM-programma van Together For Better Days gegaan zodat vluchtelingen daar les kunnen krijgen over het programmeren en gebruiken van laptops. De laptops worden daar ook uit elkaar gehaald zodat de vluchtelingen kunnen leren over het bouwen van computers en laptops. 20 laptops zijn gedoneerd aan Boat Refugee Foundation (BRF) voor computerlessen binnen hun school. 3 laptops zijn gegeven aan leraren van Connect By Music zodat zij de registratie van hun leerlingen beter op orde kunnen krijgen. 3 laptops zijn aan het bestuur van Kamp Moria gegeven. Een laptop is naar Life Without Borders gegaan. Deze laptop is gegeven aan een vrouw die zich elke dag ongelofelijk hard inzet voor de gezondheid van de ogen van duizenden vluchtelingen. De laatste twee laptops zijn gegeven aan de eigenaars van Home For All gegaan. Zij willen namelijk een school oprichten voor vluchtelingen. Deze dag hebben wij ook een bepaald jongentje ontmoet die toen toevallig bij Life Without Border zat voor zijn verwonde ook. Wij hebben toen mee gegaan naar zijn tent waar wij alle bewoners daarvan hebben ontmoet. In de avond hebben wij dit jongentje en zijn medebewoners mee uit eten genomen. Daar hebben wij met hun afgesproken om de volgende hun tent, en het gebied er omheen, schoon te maken.

Zaterdag 15 februari zijn wij langs de 'Lifejacket Graveyard' gegaan om te zien hoe veel rubberen boten er inmiddels op het strand van Lesbos zijn aangekomen. ONTELBAAR! In de middag zijn wij met scheppen, harken, ca. 550 vuilniszakken en 25 paar handschoenen weer naar Kamp Moria gegaan waar wij een schoonmaakdag hadden georganiseerd. Het begon eerst met een kleine aantal mensen die deelnamen aan het schoonmaken, maar naarmate de tijd verstreek kwamen er steeds meer mensen bij om te vragen voor een vuilniszak en een paar handschoenen. Uiteindelijk stonden wij daar met ongeveer 40 anderen schoon te maken! Dit was de beste dag voor Team Mara Delft.

Zondag 16 februari zijn wij teruggevlogen naar Nederland.

Nu zijn wij terug in Nederland en zetten wij ons in om een app te laten maken voor de scholen rondom Kamp Moria. De app zal leraren van deze scholen helpen met het registreren van hun leerlingen en er zal een moodapp gekoppeld worden hieraan zodat kinderen hun tevredenheid door kunnen geven over de lessen die worden gegeven.



Zie hier enkele foto's:





