

3-oudergezin

Het is bijna zover

Al drie nachten wakker geschrokken

Geer Oskam schrijft zijn ongeboren kind. Hij heeft nesteldrang, maar geen zwangere vrouw in huis. Die woont bij haar eigen vrouw.

Over hoe je verwekt bent, schreef ik al eerder. De samenstelling van ons gezin, twee getrouwde moeders, en ik als single homovader, maakte veel los. Vaders en moeders die eenzelfde soort familie hebben stuurden me berichten; veel mannen en vrouwen met eenzelfde wens, maar nog zonder oplossing, lieten weten geïnspireerd te zijn. Ook ben ik gewaarschuwd voor je moeders, dat ze in leeuwinnen veranderen als je geboren wordt. Ik kan me er nog niets bij voorstellen. We praten er wel over, dat het vooral in het begin vast lastig gaat worden je kindje aan de ander mee te geven.

Dat was de vorige keer. Nu word je al bijna geboren.

Toen schreef ik je vanuit Berlijn, nu schrijf ik je in Amsterdam. Omdat we dachten dat het zwanger worden langer zou duren, kon ik prima nog een tijd in Berlijn gaan wonen. Maar je wilde meteen komen, dus nu – al na acht maanden – ben ik terugverhuisd. Veel te vroeg, maar ik dacht: 'Ik mis liever Berlijn dan jou.' Ik heb mijn huis en mijn baan bij een mensenrechtenorganisatie daar opgezegd. En hier ben ik, net geland, zonder huis en zonder baan.

Ik heb erge nesteldrang. Maar zonder vrouw met dikke buik op mijn bank en zonder relatie heeft het weinig zin de hele tijd binnen te zitten. Als ik met mijn vrienden boven de wodka sta, merk ik dat mijn hoofd voortdurend vol zit met de gedachte dat jij bijna komt. Ik kan niet goed meegaan in hun uitgaansplannen.

Je moeders en ik gingen onlangs bij de notaris ons testament tekenen, waarin staat dat een van je andere ouders automatisch voogdij over jou krijgt als een van ons komt te overlijden. Ik vond het vrij heftig om zo concreet over mijn dood na te denken in m'n eentje.

Je moeders en ik moesten apart van elkaar ons testament tekenen bij de notaris, ik zat alleen te wachten en hoorde je moeders met elkaar lachen in de andere kamer met de notaris, ik voelde me best eenzaam.

Ik ga met je moeders mee naar de verloskundige, zwangerschapsyoga of een informatieavond van het bevalcentrum. Het is fijn om dichtbij je moeders te zijn, dan heb ik ineens een taak binnen de zwangerschap. Vaak zijn we op die bijeenkomsten rare eenden in de bijt. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. We dachten dat we op dat soort plekken wel

vaker andere gezinsvormen zouden zien, maar tot nu toe niets.

Paniekmomenten

Bij de zwangerschapsyoga was het laatst partnerdag. Je moeder vroeg of ze ook twee partners mocht meenemen. Dat kon. Toen we met z'n drieën gingen zitten, kregen we nieuwsgierige blikken toegeworpen, maar niemand vroeg iets. De yogainstructrice stelde voor dat alle vaders kort vertelden wat zij verwachten van de bevalling. Je andere moeder gaf na mij ook antwoord. Er werd gevraagd welke paniekmomenten er zijn geweest in huis. Ik besef ineens hoe rustig mijn leven is zonder zwangere vrouw in huis.

We deden in de les veel oefeningen ter ontspanning van je moeder. Sommige oefeningen waren zo intiem dat ik ze alleen door je andere moeder liet doen. We zijn gewoon vrienden, daar hoort een zekere afstand bij. Een oefening die ik wel deed, was dat je moeder op handen en knieën zat en haar buik in mijn handen liet rusten. Toen ze echt ontspande voelde ik je ineens in mijn handen liggen door je moeders buik heen.

Ik was overdonderd door de liefde die

SERIE

Ouderschap met z'n drieën

‘Laten we samen een kindje nemen als we 30 zijn!’ zeiden Geer Oskam en zijn beste vriendin tegen elkaar toen ze 14 en 15 waren. Twee jaar later kwamen ze allebei uit de kast. Ze maakten er lang grappen over, maar hun kinderwens bleef. Toen de vriendin twee jaar geleden trouwde, werd een ouderschap met z'n drieën ineens een serieuze optie. In december beschreef Oskam zijn aanvankelijke twijfel in Vonk: hij wilde wel, maar wilde hij het nu? Moest hij kiezen tussen zijn persoonlijke plan – verhuizen naar Berlijn – en een baby? Uiteindelijk volgde hij het advies van zijn vader, die had gezegd: ‘Doe het allemaal.’ Zelf-inseminatie (Oskam gaf zijn sperma aan een van de vrouwen) deed de rest.



ik voor je voel. Niet eerder voelde ik me zo dichtbij je.

We zijn inmiddels met alle aanstaande opa's en oma's apart wezen eten, om elkaar beter te leren kennen. Om mij toch een soort familietitel te geven, kwamen we onder luid gelach bij de ouders van een van je moeders tot de term 'buitenechtelijke schoonzoon' voor mij. Binnenkort ontmoeten alle zes de aanstaande opa's en oma's elkaar voor het eerst.

Wachtstand

Ik kan me nog slecht voorstellen dat je er zometeen echt bent. Ik ben heel benieuwd hoe je er uit ziet en of je me aardig vindt. Ik weet in ieder geval dat ik bij de geboorte zal zijn, je moeders en ik hebben alles doorgenomen. Ook is er een extra slaapkamer in je hun huis ingericht. De eerste tijd dat je er bent, zal ik bij hen slapen om ons drieën zoveel mogelijk met je te laten wennen.

Ik kan me wel voorstellingen maken over later: jij op je fietsje en ik op m'n skateboard door Amsterdam. Of wij met z'n allen op het strand, jij een blond meisje met krullen, je moeders samen en ik, hoop ik, met een man.

Vorige keer schreef ik hoe je moeders en ik naar een manier hebben gezocht om niemand van ons drie buitenspel te zetten in de zorg voor jou. We verdelen de voogdij tussen mij en je moeders, daarbij hebben we een onderlinge verklaring getekend waarin staat dat er ook ruimte moet zijn voor een vierde partij, als ik een partner krijg. Het Nederlands familierecht laat zoiets juridisch nog niet toe. Maar hopelijk komt daar verandering in.

Een Kamerlid twitterde over mijn vorige brief aan jou in deze krant, en nu kwam het bericht dat het kabinet een staatscommissie heeft ingesteld die gaat kijken naar juridische gevolgen van veranderende gezinssamenstellingen. Een geweldige kans voor aanstaande homovaders en -moeders. En voor Nederland om internationaal een standaard te zetten. Tussen de vele tragische berichten over anti-homowetgeving in de wereld hopelijk een positief voorbeeld. Ik hoop dat anti-homowetgeving lang en breed is vergeten als jij opgroeit.

Vanaf deze week bijvoorbeeld kun je in Oeganda levenslang in de gevangenis worden gegooid, simpelweg omdat je houdt van iemand van hetzelfde

geslacht. En zo zijn er nog 83 landen in de wereld die homoseksualiteit strafbaar stellen. Ik wens dat jij opgroeit in een wereld zonder deze haat.

De afgelopen drie nachten ben ik wakker geschrokken omdat ik droomde dat je er al was. Ik snakke naar adem en zocht meteen naar mijn telefoon om te zien of je moeders al hadden gebeld dat het zo ver was. We hebben nog even, dus het is helemaal geen logische droom. Toen ik drie dagen terug met je moeder bij de vroedvrouw was vroeg ze of we al in de 'wachtstand' zaten, 'Jaaaah!', schreeuwde ik meteen. Gelukkig, er is blijkbaar een woord voor, dit is normaal. Je moeder keek me lachend aan. 'Nou ik nog niet eigenlijk', zei ze, 'laat 'r nog maar even zitten.'

Goed, ik kan niet meer, ik wil normaal slapen en iets doen met m'n nesteldrang, kom maar snel.



Vervolg Binnenkort zal Geer Oskam (29) verder schrijven over zijn vaderschap in Vonk. Intussen is zijn weblog te volgen op twogirlsaboyandacup.tumblr.com

