

Het tweouderschapsideaal als norm is niet meer van deze tijd

Een roze wolk met veel grijs

Bart Eeckhout is commentator bij De Morgen.

13 juni 2015



Bart Eeckhout ©Wouter Van Vooren

'Het is een teken van vooruitgang en gelijkwaardigheid dat ook de vele Linda's en Liekes in onze samenleving de mogelijkheid wordt gegund om van het geluk van ouderliefde te proeven'

BART EECKHOUT

Wie het verhaal van de lesbische moeders Linda en Lieke en hun donorpartner Wim in deze krant leest, kan niet anders dan respect en begrip voelen voor hun vertederende ouderliefde. De drie partners leerden elkaar kennen op een soort speeddate voor donorouders in Nederland: koppels kunnen op zo'n bijeenkomst de missing link zoeken die hun kinderwens in vervulling kan doen gaan. Ook in Vlaanderen komt er nu zo'n speeddate.

Op basis van het mooie levensverhaal van Linda, Lieke en Wim kun je moeilijk tegen zo'n initiatief zijn. Toch is nuance en reserve gepast. Niet elk verhaal loopt voor alle betrokkenen altijd even goed af. Ouderschap is niet altijd een verhaal dat in roze wolken gehuld wordt of blijft.

Des te betreuenswaardiger is het dat een wettelijke omkadering voor donorouderschap of draagmoederschap in dit land nog altijd achterwege blijft. Zonder wettelijke leidraad worden kandidaat-ouders gedwongen/verleid om hun plan te trekken, ook zonder medische of psychische begeleiding. Als de werkelijkheid om een of andere reden grijzer blijkt te zijn dan de rooskleurige verwachting, dan kunnen problemen zich snel opstapelen. En als er wat fout gaat, dan dreigt de zwaarste last op de allerzwakste schouders te vallen: het kind. Eigenlijk is dat onaanvaardbaar.

Al meer dan tien jaar houden opeenvolgende parlementen zich bezig met het thema, maar een wet raakte tot nog toe niet goedgekeurd. Ook nu weer houdt het thema met name de rest-Senaat bezig. Over het principe dat een wet de juridische en medische rechten en plichten van de ouders én de rechten van het kind moet verzoenen, bestaat er grote eensgezindheid. Over de concrete uitwerking moet een compromis haalbaar zijn. Dit mag geen jaren meer duren.

Met een realiteit van gezinnen met drie of vier ouders voor één of meer kinderen hebben we ons samenleven niet eenvoudiger gemaakt. Maar het is hoe dan ook een teken van vooruitgang en gelijkwaardigheid dat ook de vele Linda's en Liekes in onze samenleving de mogelijkheid wordt gegund om van het geluk van ouderliefde te proeven. Een wettelijke regeling geeft hun Belgische lotgenoten en hun kind(eren) een stabiele basis voor goede en minder goede tijden. Het tweouderschapsideaal als norm is niet meer van deze tijd. Dat ontslaat ons niet van de plicht om zorg te dragen voor de rechten van alle kinderen uit alle mogelijk gezinsverbanden.