



MAX PAM
BEWERINGEN
& BEWIJZEN



Spreek niet langer over zwangere vrouwen

Steeds vaker lees je de woorden 'geschokt' en 'verbijssterd'. Vooral verbijssterd als de overtreffende trap van geschokt is een fijn woord, al zal ik het zelf niet gauw gebruiken.

De laatste tijd kom je 'verbijssterd' vooral tegen in combinatie met weer een onverwacht decreet van Donald Trump, maar ook bij andere gebeurtenissen duikt het op. De Engelsen hebben trouwens een bijna even mooi woord voor de geestestoestand die met verbijsstering wordt uitgedrukt: *flabbergasted*.

Via de site van het *Katholiek Nieuwsblad* kwam ik terecht bij enkele Britse kranten, die een bericht brachten dat mij even versted deed staan. Met mijn ouderwetse, geheel door vooroordelen en misvattingen beheerste geest dacht ik nog even dat het een grap was, maar dat bleek niet het geval. De British National Health Service heeft namelijk een nieuwe richtlijn overgenomen, waarin artsen wordt aangeraden niet langer te spreken over 'zwangere vrouwen' of 'aanstaaende moeders', maar over 'zwangere mensen'.

Daar keek ik van op, om niet te zeggen dat ik even paf stond. Perplex staan kan natuurlijk ook.

De aanbeveling wordt gedaan in een medische taalgids die als reden opgeeft dat men 'de diversiteit wil vieren' en niet langer transgenders wil kwetsen. In de gids wordt weliswaar toegegeven dat het overgrote deel van de bevallingen uit het lichaam van een vrouw komt, maar omdat in de toekomst zwangerschap ook bij 'interseksmannen en transmannen' zal geschieden, wordt het beledigend geacht het baren van kinderen nog uitsluitend aan vrouwen toe te schrijven.

Het gebruiken van de juiste woorden wordt voor de Britse arts een hels karwei. Volgens de richtlijn zijn de uitdrukkingen 'geboren als man/vrouw' al misleidend, terwijl 'biologisch man/vrouw' al helemaal vermeden dient te worden. In plaats daarvan zou een arts moeten zeggen dat iemand bij de geboorte als man/vrouw is 'aangeduid'.

In de kwestie zit naar mijn gevoel een paradox: hoe onbelangrijker in de samenleving het verschil wordt tussen man en vrouw, hoe belangrijker wordt het die verschillen heel precies te definiëren. Alle reden dus om onthutst, ontsteld of stupéfait te zijn.

Intussen staan de Britse kranten, en dan vooral de tabloids, vol met de avonturen van de 20-jarige Hayden Cross, de eerste Engelse man die een kind ter wereld gaat brengen. Hayden is geboren als meisje - althans destijds is zij als meisje aangeduid - maar sinds een paar jaar gaat zij als jongen/man door het leven.

Haar transitie van het vrouwelijke naar het mannelijke geslacht, begonnen met een hormonenbehandeling, is echter nog niet voltooid. Sterker: zij heeft de transitie *on hold* gezet om eerst nog een kind te krijgen, dat zij straks als man zijnde wil grootbrengen.

Omdat alles ademt naar een nieuwe tijd heeft Hayden Cross de donor via Facebook gevonden. Zij weet dus wie de vader is, althans ze weet dat de vader iemand is die bij zijn geboorte als man is aangeduid.

Hayden is vijf maanden zwanger. Ergens in mei of juni zal hij/zij bevallen. Zijn buik heeft hij al door diverse kranten laten fotograferen en een video toont een baarmoeder waarin een gezonde baby rondzweeft.

Ik wil niet zeggen dat dit mij met stomheid heeft geslagen of dat ik even confuus, onthutst of sprakeloos was, maar ik ben toch wel verbouwereerd over het feit dat mensen geheel vrijwillig bereid zijn zichzelf zoveel problemen op de hals te halen.

Hayden Cross is niet de eerste man die een baby ter wereld heeft gebracht

Het adagium van onze minister-president Rutte om nu eindelijk eens allemaal normaal te doen, is hiermee tientallen stations gepasseerd. 'Er is weer geen normaal mens bij', constateerde Gerard Reve ooit in volle tevredenheid.

Overigens is Hayden Cross niet de eerste man die een baby ter wereld heeft gebracht. De eerste was Thomas Beatie uit Arizona, inmiddels 42 jaar oud, wiens kindje nu 10 moet zijn. En dan heb je Trevor MacDonald, een transgenderpapa uit Canada die lyrisch kan vertellen over zijn ervaringen met het geven van de borst. Toen hij dat openlijk deed in een mannenwc keken de omstaanders daar wel even van op. Of laat ik zeggen dat zij reageerden als door de bliksem getroffen.

Voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen las ik over een campagnebijeenkomst van de Democraten, naar ik meen in West Virginia. Een zaaltje werkloze mijnwerkers, wanhopige kerels op zoek naar een baan en met het kolengruis als het ware nog achter de oren, kreeg meegedeeld hoe de partij stond inzake genderneutrale wc's. Dus ging West Virginia naar Trump. De Democraten waren door de uitslag geschokt en verbijssterd.