

Vi er en løbeklub, en studiekreds, et badehold, et vandrelaug, en taghaveteam...

Vi danner fællesskaber omkring alt det, vi vil og kan. Hver især. Og sammen. Vi er et anderledes byfællesskab – en mulighed for at have sin egen oase i et fællesskab med andre. Vi er passionerede mennesker i alle aldre og med mangfoldige interesser og temperamenter. Vi hylder det aktive liv – fra at sanke urter i skoven over stangtennis på græsset til en våd havkajakture i Køge bugt. Vi deler det, vi synes, det giver mening at dele: En surdej, et godt råd, en hjælpende hånd, en intimkoncert i fælleshuset. Vi er en landsby i højden, et sammenhold på havnekanten og en idé om, at lige mellem kultur og natur, mellem det private og det fælles, mellem gammelt og nyt er der rart at bo.

Vi er dine reserve-bedsteforældre – vi fisker, bager, leger, spiller på tværs af generationerne

Vi elsker stedet – midt i det urbane Køge og samtidigt helt på kanten af Køge Bugt lige ud til hav og strand. Til venstre ligger de lækre restauranter langs havnen. Til højre de smukke strandenge. Og naturen tager vi med os op i vores skønne taghaver i flere etager. Sommeraftener med grill midt i grønsagerne på tagterrassen, vinterbadning i Valkyrien eller et smut ind til butikkerne, caféerne og museerne i Køges hyggelige bymidte.

Vi er havet ind af vinduerne og haverne op på tagene

Vi elsker stedet – midt i det urbane Køge og samtidigt helt på kanten af Køge Bugt lige ud til hav og strand. Til venstre ligger de lækre restauranter langs havnen. Til højre de smukke strandenge. Og naturen tager vi med os op i vores skønne taghaver i flere etager. Sommeraftener med grill midt i grønsagerne på tagterrassen, vinterbadning i Valkyrien eller et smut ind til butikkerne, caféerne og museerne i Køges hyggelige bymidte.

Vi er en hjælpende hånd, den gode nabo, ven og fælle

Vi har et liv med gode naboer lige ved hånden, når der er brug for det. Vi knytter venskaber i hverdagen og giver en hånd, når det behøves – på tværs af generationer. Vi kan mødes til en kop kaffe ved tomaterne i drivhuset, vi laver klubber og fællesskaber og giver

Vi er respekt og lydhørhed - vi er private og fælles

I Fællesbyg er vi et fællesskab af vidt forskellige mennesker, der sætter pris på vores individuelle udtryk. Vi tror på, at respekt for hinanden, lydhørhed for forskellighed og en dedikation til at finde de gode kompromisser, er fundamentet for den balance mellem det private og fællesskab, vi alle drømmer om.



Kære Otto,

Du ved hvor meget jeg har glædet mig til at flytte ind i Fællesbyg, og nu skal du høre hvordan jeg har oplevet det.

Duften af hav og tang blander sig i dag med duften fra de friske boller i fælleshuset. Med havnen på den ene side og stranden til den anden starter vores dage i Fællesbyg i Køge altid med havet på en måde.

De seks morgenfriske på løbeholdet kommer ind fra strandengen, mens vi andre efter en sen aften med bræt- og kortspil og Anna-Maries gode fortællinger, sætter os til langbordene til en fælles lørdagsbrunch. Brunchholdet under Grethes ledelse (det skader bestemt ikke at have en passioneret bager som beboer i fællesskabet) har disket op med morgengodter blandet op med frisk salat fra taghaven og hjemmelavet marmelade.

Her til formiddag, hvor solen står ind af de høje vinduer til fælleshuset, er der run på cappuccinoen fra vores espressomaskine. Vi har fællesbrunch en gang om måneden og det har udviklet sig til, at der ofte sker masser af fællesaktiviteter hele weekenden – som altid styret helt efter den enkeltes temperament og lyst. Det er en skøn måde at lære hinanden bedre at kende. Ofte er der nogle der finder sammen om en aktivitet under brunchen, fx tage på Arken eller gå på lørdagsmarkedet på Køge Torv.

I dag er vi fem, der skal til forpremiere på Jytte og Christians datters nye teaterstykke på Betty Nansen i København. Lise, Peder og Klara har planlagt at rengøre drivhuset på en af tagterrasserne, og Karen er i gang med at rekruttere deltagere til en petanque-konkurrence på stranden i eftermiddag. Anna og Anders' havkajakker ligger uden i gården gjort klar til turen til Sønakke med Køge Kajak Klub, der ligger lige ved siden af os.

I løbet af week-enden plejer der at komme børnebørn forbi, og de er faldet godt i hak med børnene her i Fællesbyg. Der er rigtigt gode legemuligheder både ude i almindingerne ved siden af vores karrè (nogle skønne grønne områder her på havnen) og på strandengen. Og vi har haft nogle arrangementer, hvor vi med børnene har fisket krabber og muslinger på Sønder Strand eller er taget på skovtur med madpakker og skattejagt på Køge Ås.

På torsdag har jeg meldt mig til at lave mad til fællesspisning sammen med Dorethe og Palle. Når nogen har lyst til at lave mad til fællesskabet slår de det op, så kan man melde sig til, hvis man har lyst. Jeg spiser næsten altid selv med, når der arrangeres fællesspisning. Så får jeg mulighed for at prøve nogle spændende ting, jeg ikke selv kunne finde på at lave. Der skal jo også ryddes af og vaskes op efter fællesspisningen, men det er ikke noget problem at få nogen til at melde sig til det, for vi plejer at få nogle gode snakke mens vi tager det.

I onsdags havde vi debataften i fælleshuset. Vi havde inviteret en journalist fra Zetland, som skriver om den grønne omstilling og bæredygtighed, til at komme med et oplæg. Vi fik en god debat bagefter som mandede ud i en masse gode ideer til, hvad vi selv kan gøre.

Sidste lørdag fik de inkarnerede vinterbadere mig overtalt til at gå med ned i Valkyrien og bade. Det var godt nok koldt, men alligevel en stor oplevelse. Det kunne godt gå hen og blive en vane.

Nå ja, så har vi en salsalærer blandt beboerne, og Jan vil lave salsaundervisning for os fællesbyggere til vinter. Vi har jo fælleshuset til at danse i. Vi prøver også at starte et yogahold, som skal laver yoga om vinteren indendørs og tai chi om sommeren oppe på den store fælles tagterrasse.

Jeg har haft nogle skønne måneder i Fællesbyg. Du kan godt glæde dig til at komme og besøge mig.

Knus fra Mulle

