Eliaz Cohen, poet, editor and peace activist

Born in 1972 to a pluralistic religious family, he was named after his uncle, Eliezer Feldman, who was killed in the Sinai Campaign of 1956.

In 1979 the family moved to Elkana in Samaria, where Eliaz grew up. The fact of his being part of a bereaved family and his neijboring to Palestinian villages influenced his world and finds expression in his work.

Cohen studied in the Bnei-Akiva Yeshivot, and served in the armored division of the army.

In 1994 he began to publish his writings in various magazines and newspapers, starting with prose writings which were followed by poetry.

He is an editor of the "**Mashiv Haru'ach**" journal of poetry, and author of five published collections of poetry. In addition, a bilingual edition (Hebrew-English) of his poetry was published in 2010 by Toby Press, and a collection from his poetry translated to French by Levant publishing house.

Cohen was the recipient of the "Prime Minister Award" for literature in 2006. In recent years he has stood out as a social activist dealing with such issues as religion and state, narrowing socio-economic gaps, and the sanctity of life. During 2009 he was one of founders of "Yerushalom" a movement for dialogue and peace between Palastinians and Israeli Settlers, thet led to the founding of "Roots" center in 2014. another initiatives that Cohen is leading are "Light Tag" - against the jewish vandalism and hateress attacks that under the name "Price Tag", and the new peace initiative "A land for all - 2 States, 1 Homeland".

He is a member in kibbutz Kfar-Etzion, married and a father of four.

אליעז כהן – משורר, עורך ופעיל שלום

נולד ב-1972 למשפחה דתית פלורליסטית, ונקרא על-שם דודו, אליעזר פלדמן, שנפל במערכת-סיני, 1956.

ב-1979 עברה משפחתו ליישוב אלקנה שבשומרון, שם גדל. השתייכותו של אליעז ליימשפחת השכוליי וחייו בשכנות לפלסטינים הם עובדות מכוננות בחייו ומשפיעים על יצירתו. למד בישיבות ייבני עקיבאיי ושרת בחיל השריון.

החל מ-1994 הוא מפרסם בכתבי העת ובעתונות סיפורים, מאמרים ובעיקר שירה. מעורכי כתב העת לשירה יי**משיב הרוח**יי. עד-כה ראו אור חמישה ספרים מקבצי-שירתו, ובנוסף הופיעה ב-2010 מהדורה דו-לשונית (עברית-אנגלית) בהוצאת Toby Press ואוסף מתורגם לצרפתית בהוצאת Levant.

על יצירתו זכה בפרס ראש-הממשלה (2006) וכן בפרס שבתון אביחי (2006). בשנים האחרונות בולט כפעיל חברתי בתחומי צדק חברתי, דת ומדינה וקדושת-החיים.

ב-2009 היה בין מייסדיה של תנועת י**יירושלום**יי – לדיאלוג ולשלום בין פלסטינים לבין מתנחלים, שהובילה לייסוד מרכז יי**שורשים**יי בשנת 2014.

יוזמות נוספות שכהן שותף בהובלתן הן: יי**תג מאיר**יי – כנגד פשעי השנאה היהודיים המכונים ייתג מחיריי, ויוזמת השלום החדשה : יי**ארץ לכולם - שתי מדינות, מולדת אחת**יי.

נשוי ואב לארבעה, חבר קיבוץ כפר-עציון.